

# HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI NHỮNG ĐỊA CHỈ ĐỎ - ĐỊA DANH LỊCH SỬ CÁCH MẠNG CỦA MIỀN TRUNG

Hoàng Thị Thanh Giang

Lê Thu Hà

Chuyến hành trình 8 ngày Khám phá miền Trung của lớp K61 và K62 ĐHSP Địa lý bắt đầu ngày 08/09, kết thúc tốt đẹp và thành công vào ngày 15/09/2023. Hành trình này đưa Đoàn thực địa qua một loạt cảnh quan đa dạng, từ những di tích lịch sử đến những hồ thơ mộng, và từ rừng xanh tới những khung cảnh biển tuyệt đẹp. Chuyến đi mang đầy cung bậc cảm xúc, mang đến những cảm giác thú vị nhưng chứa thật nhiều ý nghĩa và nhiều tình cảm đối với đất nước hình chữ S thân yêu nói chung và mảnh đất Miền Trung nói riêng.



Chuyến xe hành trình tình yêu với Miền đất đáng sống “35 con người 35 tính cách, 35 cuộc sống và 35 suy nghĩ khác nhau” nhưng đều hướng chung tới Tổ quốc. Qua 8 ngày, Đoàn di chuyển qua 7 tỉnh thành trên dải đất Miền Trung (Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị - Đà Nẵng – Quảng Nam – Huế). Cùng theo dõi những điểm “hành trình Đỏ” mang đầy tình cảm từ Miền Núi Tây Bắc tới Miền Trung, chuyến xe mang đầy nắng gió tới nơi đầy cát vàng và vị mặn của biển cả, nơi chân ta có thể rời đi, nhưng tim ta thì vẫn mãi ở đó nhé!

## **Mốc 1: Sơn La – Nghệ An**

*Ngày 1: Cửa Lò – Làng Hoàng Trù - Làng Sen*

Làng Hoàng Trù đây là quê hương của thân mẫu Bác Hồ - cụ bà Hoàng Thị Loan, cũng chính là nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc được ông bà ngoại của Bác nhận nuôi dưỡng, giáo dục thành tài. Cũng chính tại nơi này, cha mẹ bác nên duyên vợ chồng và sinh ra ba người con ưu tú, trong đó có một người con kiệt xuất nhất của dân tộc, đó chính là Bác Hồ kính

yêu của chúng ta. Trong khu nhà tại làng Hoàng Trù, hàng râm bụt vẫn còn xanh mướt, được cắt tỉa gọn gàng như dẫn lối du khách vào tổ ấm đơn sơ của Bác lúc còn bé, là nơi Bác sống trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại, trong từng lời ru dịu dàng của mẹ, là mái nhà ấm áp yêu thương.

Trên mảnh đất tại làng có hai ngôi nhà chính. Ngôi nhà lớn 5 gian là nhà của ông bà ngoại Bác, đó là nơi cha mẹ của Bác sinh sống cho đến khi hai người thành vợ chồng rồi ra ở riêng. Ngôi nhà thứ 2, cách nhà ông bà ngoại Bác không xa ở phía tây chính là nhà của cha mẹ Bác. Ngôi nhà này do cụ Hoàng Đường cất đất cho con rể cũng là học trò của mình, chính là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Đó cũng là lý do tại sao Bác được sinh ra tại quê ngoại chứ không phải quê nội.

Cũng tại nơi đây vào một buổi sáng mùa hè ngày 19 tháng 5 năm 1890, cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Năm năm đầu tiên của tuổi ấu thơ, Bác đã sống trong sự yêu thương đùm bọc của ông bà ngoại và cha mẹ, là nơi ươm mầm cho nhân cách tốt đẹp và lý tưởng cao quý trong Người. Ngoài hai gian nhà chính, phía sau ngôi nhà của ông bà ngoại Bác là nhà thờ tổ của tộc Hoàng Xuân, được ông ngoại Bác dựng lên làm nơi thờ cúng tổ tiên của dòng họ bên ngoại của Bác. Nhà thờ tổ sau này được bà con tại làng xây dựng lại bằng tường gạch mái ngói trông vững chắc hơn. Đã một thế kỷ trôi qua nhưng nhà Bác tại làng Hoàng Trù vẫn bình yên giản dị như thế, vẫn làm người thăm nghẹn ngào mỗi khi chứng kiến những cảnh vật bình thường nhưng thân thương. Bởi vì nơi đây đã mang dáng vóc, hơi thở của Người, là cái nôi góp phần hình thành nên nhân cách và tư tưởng của Hồ Chí Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa kiệt xuất.



*Hình 1: Đoàn chụp ảnh ở Làng Hoàng Trù*



Làng Sen quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một làng quê thơm ngát hương sen, đó chính là nơi người đã sống trong thời niên thiếu (1901-1906)

Có một ngôi làng mà những hình ảnh thân thương gần gũi đã in sâu vào tâm thức người Việt. Nơi ấy có những mái nhà tranh dưới những lũy tre xanh, có nhịp võng trưa hè cùng tiếng ru ầu ơ của mẹ, có câu dân ca mênh mang cùng dòng ruộng sông núi... Ngôi làng mang tên làng Sen vì luôn ngát hương sen; là quê hương của Bác Hồ kính yêu, người con ưu tú của dân tộc!

Làng Sen thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An- mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Từ thành phố Vinh đi theo Quốc lộ 46 khoảng 15km là tới làng Sen, quê Bác. Dẫu đã qua cả thế kỷ, vạn vật đổi thay nhưng những hình ảnh xưa cũ của làng Sen gắn liền với tuổi thơ Bác vẫn được lưu giữ đến bây giờ như một miền ký ức đẹp và là tấm gương sáng cho mọi những thế hệ.

Đó là giếng Cốc, cây đa, đền làng Sen, nhà thờ họ Nguyễn Sinh... và đặc biệt là ngôi nhà tranh của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc- thân phụ Bác, nơi gắn bó với tuổi thơ của Bác Hồ, cũng là khởi nguồn cho một tinh thần yêu nước và ý chí lớn lao của người anh hùng dân tộc sau này.

Đây cũng là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa- chính trị liên quan. Khu di tích lịch sử Kim Liên là một trong bốn khu di tích quan trọng nhất về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) công nhận là di tích lịch sử văn hoá quốc gia từ năm 1979.





*Hình 2: Đoàn chụp ảnh ở Làng Sen*

## **Mốc 2: Nghệ An – Đà Nẵng**

### *Nhà Trưng bày Hoàng Sa*

Sáng ngày 12/9/2023, Đoàn thực địa được đến tìm hiểu và tham quan Nhà Trưng bày Hoàng sa – là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nơi trưng bày, giới thiệu, tuyên truyền những tư liệu lịch sử và pháp lý minh chứng về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa một cách thực sự, liên tục và hòa bình, phù hợp với thực tiễn và luật pháp quốc tế.

Đến với Nhà Trưng bày, các bạn sinh viên đã được tham quan và tìm hiểu về Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên trên quần đảo Hoàng Sa. ; Hoàng Sa trong thư tịch cổ Việt Nam trước thời nhà Nguyễn; Hoàng Sa trong thư tịch cổ Việt Nam ở thời nhà Nguyễn (1802 – 1945); Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa (1945 – 1974) ; Bằng chứng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa từ 1974 đến nay

🇻🇳 Hành trình trở về địa chỉ đỏ Nhà Trưng bày Hoàng Sa đã giúp đoàn hiểu hơn về lịch sử bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa qua các thời kỳ lịch sử. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.





### MỐC 3: CẦU HIỀN LƯƠNG

Cầu Hiền Lương nằm sát ngay bên cạnh quốc lộ 1A nên thuận lợi cho du khách muốn thăm quan địa danh lịch sử này.

Cầu Hiền Lương được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1928. Cầu do phủ Vĩnh Linh huy động nhân dân trong vùng đóng góp công sức. Cây cầu này được làm bằng gỗ, đóng cọc sắt, rộng 2m. Chủ yếu phục vụ cho người đi bộ qua sông Bến Hải. Năm 1952, Pháp cho xây lại cầu mới gồm 7 nhịp, dài 178m, rộng 4m, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, mặt cầu lát gỗ thông, hai bên có lan can cao 1,2m, trọng tải cầu tối đa là 18 tấn.

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải cũng bị chia thành 2 phần thuộc về 2 miền và được sơn 2 màu: nửa cầu thuộc miền Nam (ở bờ Nam) sơn màu vàng, nửa cầu thuộc miền Bắc (ở bờ Bắc) sơn màu xanh, ranh giới giữa 2 phần cầu là một vạch trắng kẻ ngang rộng 1cm.





#### MỘC 4: MỘ ĐẠI TƯỚNG

**Ngày 14/09 Đoàn di chuyển từ Huế ra Quảng Bình, tới thăm Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nơi an nghỉ của vị tướng tài ba.**

*Dừng chân tại Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn đã bày tỏ niềm xúc cảm, lòng biết ơn đến với vị tướng tài ba của dân tộc. Nằm ở phía Bắc cách xa trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 75km, đường đi đến Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp khá xa và mất gần 2 tiếng mới đến nơi. Ngôi mộ có vị trí nằm khá gần với huyện Lệ Thủy (quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp) và cách Đèo Ngang - Hoàn Sơn Quan Quảng Bình khoảng 4km.*

Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được bao bọc bởi ba hòn đảo bình phong lần lượt là Hòn Gió, Hòn Nôm và Hòn La. Để xây dựng được Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người ta sử dụng vật liệu phiến đá xanh nguyên khối thường được dùng để xây mộ cho các bậc hiền tài hoặc mộ gia tộc nhằm bày tỏ sự thành kính và tấm lòng biết ơn của mình đối với người đã khuất. Phiến đá xanh nguyên khối này được lấy từ núi Non Nước Ngũ Hành Sơn (Quảng Nam)





## MỐC 5: NGÃ BA ĐỒNG LỘC

**Ngã ba Đồng Lộc** là di tích lịch sử gắn liền với việc 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh Việt Nam trong một trận oanh tạc của Không lực Hoa Kỳ tại đây.

Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh, thuộc địa phận thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

Đây là một trong những điểm giao thông quan trọng trong chiến tranh, vậy nên quân đội Hoa Kỳ đã tập trung nhiều máy bay thả bom nhằm cắt đứt đường hành quân của quân cộng sản.

Nơi đây có một tiểu đội thanh niên xung phong có nhiệm vụ canh giữ giao điểm, phá bom và sửa đường thông xe khi bị bom phá. Tiểu đội 4, Đại đội 552 (được chốt chặn đoạn từ Cầu Tỏi trở vào Trường Kén khoảng 2 km, đặc biệt là 300 mét từ Cầu Tỏi đến Trường Thành) gồm 10 cô gái trẻ, tuổi từ 17 đến 24.

Trưa ngày 24 tháng 7 năm 1968, như mọi ngày 10 cô ra làm nhiệm vụ. Vào 16h30', trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc. Một trong số những quả bom đã rơi xuống

ngay sát miệng hầm, nơi các cô đang tránh bom. Tất cả đã qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn trong số họ chưa lấy chồng.

Chuyến hành trình khám phá miền Trung của Đoàn thực địa đã tạm dừng lại nhưng tình yêu dành cho Tổ quốc thì luôn luôn tiếp tục và tiếp tục mãnh liệt hơn từng ngày, từng điếm đến, từng điếm dừng chân, từng lời thuyết minh và từng những bước chân trên dải đất Miền Trung đã khiến các bạn sinh viên thêm yêu quê hương đất nước Việt Nam nhỏ bé chứa đầy những tình cảm của những con người đầy tình cảm thân thương!